

## Concert Bastille 16 november

Verslag van Barbara Groeneveld  
Energie adviseur Nuon

**Afgelopen woensdag 16 november was het dan zo ver! Voor de Nuon Foundation begeleidden wij, vier medewerkers van Nuon, mensen van de Zonnebloem naar een concert van Bastille in de Ziggo Dome.**

Van te voren had ik al even contact gehad met Denise, contactpersoon van de Zonnebloem, en afgesproken om tussen half zeven en zeven uur te verzamelen in het Ziggo Dome café. Mijn eerste keer voor de Zonnebloem en wie of wat Bastille was moest ik eerlijk gezegd even opzoeken, maar ik ben met goede zin rond vijf uur richting Amsterdam vertrokken.

Voor het café stond Denise al te wachten samen met Brigitte, Guilermo en Karin van de Zonnebloem. Aangezien het best fris was zijn we het café ingegaan om vast een borrel te nemen en daar op de rest te wachten. Rond kwart over zeven verschenen de Nuon collega's Petra, Sonja en Vinn, en gast Carola van de Zonnebloem arriveerde niet veel later.

We dronken wat en raakten met elkaar aan de praat. Al heel gauw was het ijs gebroken, ook al zagen sommigen elkaar voor het eerst. Wat een leuke mensen en wat een gezellig vrolijke sfeer al van te voren!

Rond kwart over zeven zijn we de zaal ingegaan. We hadden mooie plaatsen achterin op een verhoogd podium zodat alles voor iedereen goed te zien was.



Het was een top concert. Iedereen was enthousiast en danste mee, met en zonder rolstoel. De meesten van ons, met uitzondering van Vinn, hadden Bastille toch echt even op moeten zoeken op Youtube om te horen wat voor muziek het nou eigenlijk was. De zanger van Bastille, Dan, kwam af en toe zo dichtbij op het midden podium dat we hem bijna aan konden raken. Tel daarbij op de fans er omheen, de zee van oplichtende lampjes en de positieve sfeer. Dit alles maakte het tot een zeer geslaagde avond en ondanks wat tegenslagen ( kapotte rolstoel van Renate en taxi's die te vroeg waren) had iedereen het erg naar zijn zin.



Voor mij was het in ieder geval voor herhaling vatbaar: me opgeven als vrijwilliger voor deze uitjes van de Zonnebloem en ik wil graag ook anderen aansporen hetzelfde te doen. Ik heb er heel veel goede energie van gekregen! Je bezorgt mensen met een beperking een mooie ervaring maar je hebt zelf ook een hele leuke avond. Want vergeet niet, zonder ( voldoende) vrijwilligers kunnen er minder mensen mee vanuit de Zonnebloem.

Tot slot wil ik mijn bewondering uitspreken voor alle gasten en vrijwilligers die deze avond bijzonder hebben gemaakt. Wie weet zien we elkaar nog eens bij een andere gelegenheid. Renate, bedankt voor de leuke foto's!